

Laarwel mijn lieve Hugo.
Rust zacht, je hebt het verdiend.
Blijf verder over me waken
en ergens heel ver weg
ligt een mooie tuin ---
daar zien we elkaar weer!
Je snoes.



Liefdevolle herinnering aan



De heer

Hugo Vandenbroucke
echtgenoot van Mevrouw Anny Maris

Geboren te Chièvres op 20 mei 1948
en overleden te Leuven op 15 september 2018
omringd door zijn naaste familie
en gesterkt door de ziekenzalving.

*De familie dankt u
voor uw medeleven.*

Ere-Luitenant-Kolonel in de Logistiek

Commandeur in de Orde van Leopold II

Officier in de Leopoldsorde

Officier in de Kroonorde

Militair Kruis 1ste Klasse

Erekruis Militaire Dienst in het Buitenland

Medaille voor Buitenlandse opdrachten

UNO medaille Vredesmissie UNPROFOR

NAVO medaille Vredesoperatie

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.

Hans Andreus