

Te Deum



Op **zondagmorgen 21 juli 2019** organiseren de parochies en het gemeentebestuur van Knokke-Heist het traditionele Te Deum, muzikaal omlijst door de alt Anita Dur. Omdat onze nationale feestdag dit keer op een zondag valt en de priesters dan ook eucharistievieringen in diverse parochies moeten voorgaan, vindt het Te Deum daarom uitzonderlijk plaats om **10 uur in de Sint-Antoniuserk in Heist**. Na de plechtigheid biedt het gemeentebestuur de aanwezigen nog een **receptie aan in de pastorie in de Sint-Jozefstraat**.

Europese hymne

De viering ter ere van Koning Filip wordt dit keer niet alleen afgesloten door het Vlaamse en Belgische volkslied maar ook door de Europese hymne. Dit volkslied zonder tekst op de melodie van de negende symfonie van Beethoven, wil in de universele taal van de muziek uitdrukking geven aan de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit. Met deze boodschap wil ook Knokke-Heist alle Europese toeristen aan de oostkust alvast van harte verwelkomen. Ook kersvers voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, die in zijn vrije tijd vaak vertoeft in de badplaats, zal dit pro-Europees verzoeningsgebaar van het gemeentebestuur ongetwijfeld weten te waarderen